

LA DOLCE VIA



HEERLIJK FIETSEN DOOR
EEN BESCHERMD LANDSCHAP



‘De weg zelf is de bestemming.’ Had Confucius deze wijsheid rond 500 voor Christus niet uitgedacht, dan had ik het speciaal voor dit artikel zelf moeten doen. Want alles draait hier om een uit de kluiten gewassen fiets- en wandelweg. Bovendien is het eentje die niettegenstaande zijn Italiaanse naam alleen maar Frans praat ...

TEKST & FOTO'S: Willy Ost

De zoete weg

La Dolce Via, met deze zoete naam fietst een voormalige spoorweg in het departement van de Ardèche door het leven. Misschien is de naamgeving geïnspireerd op La Dolce Vita, de filmklassieker waarin de voluptueuze Anita Ekberg die onsterfelijke scène in de Trevi-fontein speelt. Om de vergelijking met dat fonteinwater door te trekken, volgt de Dolce Via grotendeels de loop van de rivier de Eyrieux. De Dolce Via staat voor 90 km aangelegde en beveiligde weg dwars doorheen een gedroomd landschap in een minder gekend deel van het departement. Zonder grote inspanningen met de hele familie fietsen, via tunnels bergen overwinnen en dankzij spectaculaire viaducten diepe kloven

TOERISTISCHE DIENST

Valence Romans Tourisme

11 boulevard Bancel
F-26000 Valence
T +33 4 75 44 90 40
www.valence-romans-tourisme.com

1 Saint-Pierreville, waar het coöperatieve wolcentrum Ardelaine huist, is tevens de hoofdplaats van de kastanjecultuur. **2** Le Rocher du Brion, een enigmatische plek, bezaaid met basaltrotsen. **3** In het oude centrum van Désaignes heerst een gezellige zuiderse sfeer.



2



3



HET IS ZALIG FIETSEN OP DE
DOLCE VIA LANGS DE EYRIEUX.



gekapte spoorlijn. Onze trouwe Mastroulocomotief – zo heet het trekbeest – doet puffend en hijgend zijn best om de hele vallei vakkundig onder zwarte rook te zetten. Groene jongens en meisjes nemen daarom best een kalmeerpilletje voor vertrek. Zowat 800 kg kolen en 6.000 liter water later stoomt onze Mastrou uiteindelijk Lamastre binnen. Daar wordt de loco manueel gedraaid – een spektakel op zich – en kan de terugreis aanvangen. Hoeft het gezegd dat kinderen met volle teugen van deze bijzondere tocht genieten?

Terug langs kronkelende wegen

Natuurlijk neemt de Mastrou je graag terug mee naar Saint-Jean-de-Muzols en kan je een tweede maal genieten van de zwarte walmen die je gegarandeerd ontsmetten en beschermen tegen alle mogelijke virussen. Veel boeiender is echter de terugweg al fietsend dwars door het bergland aan te vatten of zelfs eerst een fietsverkenning in de omgeving te maken. Heb je ruim de tijd, dan

overbruggen is een belevenis op zich. Voeg daarbij de kronkelende, verkeersarme weggetjes langs weerszijden van die Dolce Via. Ze vragen weliswaar heel wat meer duwkracht of elektrische ondersteuning, maar ze leiden je steevast naar tijdloze plaatsen waar Frankrijk een patent op heeft. Geen wonder dat in 2020 de Dolce Via op de Utrechtse fiets- en wandelbeurs als fietsroute van het jaar werd verkozen. De jury staaft haar beslissing als volgt: “Een mooie reisweg doorheen een schitterend landschap, versierd met unieke panorama’s”. Beter kunnen wij het niet verwoorden.

Met de trein ...

... zou je er ook in de Ardèche al zijn. Om het verhaal van de Eyrieux in de

Ardèche nog een tikkeltje ingewikkelder te maken, gaan we er nog een rivier aan toevoegen. Vooraleer we ons met de fiets op de Dolce Via wagen, nemen we in Saint-Jean-de-Muzols bij Tournon-sur-Rhône de trein en tuffen we gezapig langs de gorges van de Doux. Natuurlijk kiezen we niet voor een gewone trein wegens veel te ordinair. “Un train touristique à vapeur centenaire, Monsieur”, een toeristische stoomtrein waarbij vooral die ‘centenaire’, die honderdjarige, tot onze verbeelding spreekt. Die ‘Train de l’Ardèche’ volgt al sinds 1891 trouw de wilde loop van de Doux en brengt je naar Lamastre, dwars door de gorges waar geen andere sterveling zich waagt. Lamastre is trouwens het eind- of beginpunt van de Dolce Via en zo is de link met onze reisbestemming gelegd. Het wordt een spectaculaire treinrit langs een historische, uit de rotswand

DE FOTOGENIEKE BURCHTRUÏNE VAN RETOURTOUR IN HET GELIJKNAMIGE DORPJE

INTERESSANTE WEBSITES

www.ardeche-guide.com
www.ardeche-hautes-vallees.fr
www.dolce-via.com



1



2



3



WITZICHT OP HET DORPJE LES OLLIÈRES



4



5



**NAAST AUTO'S ZIJN ER IN BEAUCHASTEL
OOK HUIZEN MET EEN OPEN DAK.**

een nieuwe gelegenheid om mooie plaatjes te schieten. Op slechts 5 km van het vertrekpunt kan je al twee stops inlassen in het kleine Saint-Sauveur-de-Montagut. Een eerste zoete halte kan bij het artisanale ijsbedrijf Terre d'Adélice. Er wordt ambachtelijk ijs vervaardigd zonder kleur- of kunstmatige smaakstoffen. Heerlijk natuurlijk ijs dus. Het probleem zal wellicht de keuze zijn tussen de zomaar eventjes 92 verschillende smaken. Bij de tweede stop kan je straffeloos de aap uithangen op het koordwerk boven de Eyrieux in het avonturenpark Aquarock.

Hogerop

Bij de Pont de Chervil wijken we af van de Dolce Via om het geluk hogerop te gaan zoeken in Chalencon. Zorg dat je 's morgens een stevige maaltijd hebt genuttigd – spek met eieren is best goed – want dit 'village de caractère' met zijn prestigieuze geschiedenis heeft het zo hoog in de bol dat het zeven kilometer klimmen vergt om het te bereiken. In 1623 werd Chalencon op bevel van Richelieu te vuur en te zwaard verwoest om de plaatselijke Huguenoten te straffen. La Tour de Diane en de Porte des Autrichiens zijn alles wat nog rest van de voormalige trotse vestingmuren. In de tempel staat nog een zeldzame draagbare preekstoel, de 'Chaire du désert', die na het herroepen van het edict van Nantes gebruikt werd bij geheime protestantse erediensten. Na ons bezoek aan Chalancon bereiken we via een verlaten weg de D2, die ons trakteert op een meer dan 10 km kronkelende afdaling naar Les Ollières. Als toetje krijgen we een vruchtbare ontmoeting met enkele zwaarbeladen kerselaars langs de weg er zomaar bij. Een bijzondere 'belvédère' gunt ons nogmaals een uitzicht op het mooie landschap. Een mens zou met minder tevreden zijn ...

Schaapjes scheren

Wat hebben schapen en kastanjabomen gemeen? Het antwoord daarop vind je in het kleine Saint-Pierreville. Een dorp

kan je opteren om een fotootje te gaan nemen van de fotogenieke burchtruïne van het kleine Retourtour. Heb je minder tijd, dan raden we als alternatief een rit aan naar het mooi gerestaureerde oude centrum van Désaignes, een 'village de caractère' dat zijn middeleeuwse aspect en zijn protestantse tempel nog heeft bewaard. Hier klopt nog steeds het hart van de Huguenoten. De kronkelende D269 blijkt een geschikte terugweg te zijn. Buiten een paar motards die ontegensprekelijk hun leven beu zijn, waagt er zich nagenoeg geen verkeer op deze schitterende serpentine. We gissen trouwens dat het getal 269 de breedte van de weg in centimeters aanduidt ... Zwerfauto's onthouden zich dus beter. Langs deze D269 huist ook 'La ferme du Châtaignier', de kastanjehoeve van de familie Grange, die jammer genoeg gesloten is bij ons bezoek. Spijtig, want de regio rond Lamastre is stilaan een belangrijk centrum van de heroplevende kastanjecultuur van de hele Ardèche geworden.

Eerste kennismaking met de Dolce Via

Camping Le Mas de Champel in Les Ollières-sur-Eyrieux wordt onze eerste halte op de 'voies douces d'Ardèche', de zachte wegen van de Ardèche. Om het terrein te bereiken, moeten we ons zelfs enkele honderden meters op de Dolce Via begeven. Alles in zachtheid. Dat is de slogan die de voormalige spoorweg in

de vallei van de Eyrieux hanteert. Met slechts een armzalig procentje gemiddeld hoogteverschil hoef je echt geen topsporter te zijn om hier te kunnen fietsen. Une désillusion, una delusione, een ontgoocheling ... dat gevoel welt spontaan op bij de eerste van de 20 fietskilometers vanuit Les Ollières richting La Voulte-sur-Rhône. Wie met een loszittend kunstgebit deze rit aanvangt, maakt kans om tandeloos te eindigen. Putjes, pardon, putten en grove kiezel maken dat je meer op het wegdek dient te letten dan op de nochtans mooie omgeving. Gelukkig duurt het gehobbel niet lang en ligt onze Dolce Via er na een vijftal kilometer piekfijn bij. Dankbaar maken we gebruik van het schaduwrijke parcours in deze streek, waar medio juni 33 graden als normaal wordt beschouwd. Vermits we graag van de geplande paden afwijken, rijden we net voor La Voulte fluks Beauchastel binnen. Indien dit dorpje met zijn smalle straten en zijn trotse vierkante donjon ergens in de Provence lag, dan zou het gegarandeerd gerestaureerd zijn. Maar het ligt in een minder bekende regio van de Ardèche en is dus niet opgesmukt. Toch vinden we het een aanrader om er even halt te houden. Verder mag geen enkele fietser die naam waardig de weg door de gorges de la Dunière tussen Saint-Fortunat-sur-Eyrieux en Vernoux-en-Vivarais overslaan, omwille van de prachtige fietsweg doorheen een schitterende natuur.

Over ijsjes en sorbets

Deze keer geen putten, maar kiezel op onze Dolce Via van Les Ollières naar Le Cheylard. Wie zoals sommige fietsfanaten enkel oog heeft voor zijn voorwiel en de kilometerteller en bovendien op gevoelige banden door het leven fietst, is verwittigd dat dit niet bepaald een ideale fietsweg is. Hier haalt genieten het op snelheid en afgelegde kilometers. Samen met de fietsweg stijgt ook stelselmatig de schoonheid van het landschap. Het bergland wordt ruwer en de rivier zoekt diepere beddingen op. Elke bocht biedt

1 Zelfs een ezel vindt dit hoekje in Saint-Pierreville aantrekkelijk. **2** Via tunnels bergen overwinnen. Langs de Dolce Via op weg van Le Cheylard naar Saint-Agrève. **3** Is het omwille van zijn leeftijd dat de Mastrou op zoveel belangstelling kan rekenen? **4** Museum, koffiebar, winkel en wolfabriek. Dit is Ardelaine, het economische kloppende hart van Saint-Pierreville. **5** Een idyllisch plekje ergens tussen Les Ollières en La Voulte-sur-Rhône.



- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Saint-Jean-de-Muzols | 07 Vernoux-en-Vivarais |
| 02 Lamastre | 08 Le Cheylard |
| 03 Désaignes | 09 Saint-Sauveur-de-Montagut |
| 04 Les Ollières-sur-Eyrieux | 10 Chalencon |
| 05 Beauchastel | 11 Saint-Pierreville |
| 06 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 12 Rochebonne |
| | 13 Saint-Agrève |

van 500 zielen dat zich met de titel 'ville' vereert? Laten we het maar bij de zuidse zon houden die alles uitvergroot. Niet overdreven is de mooie ligging van dit hooggelegen dorp. We bereiken het al fietsend vanaf de Dolce Via en volgen de langzaam stijgende verkeersarme D102, daarbij vergezeld van het bulderende stroompje de Glueyre dat trouw elke kronkel van de weg volgt. Of is het omgekeerd? Omgeven door machtige kastanjabomen gaat Saint-Pierreville er prat op de hoofdplaats van de kastanje-cultuur in de regio te zijn. Het bezit zelfs een heus 'Maison du Châtaignier'. Weer zijn de kastanjes ons slechtgezind, want het Huis van de Kastanjelaar houdt haar deuren hermetisch gesloten. De gulheid van Saint-Pierreville is echter grenzeloos. Ter compensatie van het gesloten kastanjehuis ontvangt Ardelaine ons hartelijk. Dit coöperatieve wolcentrum, in de jaren 80 van vorige eeuw opgericht door enkele enthousiastelingen om een vervallen filature te doen heropleven, is ondertussen uitgegroeid tot een actief centrum waar ecologie en economie samengaan. Dankzij Ardelaine herleeft Saint-Pierreville en eindigde de

ontvolking van het dorp. Bovendien kan je er kledij en andere wollen producten rechtstreeks aankopen. Zo weeft Ardelaine niet alleen woldraad, maar vooral een band van solidariteit onder de dorpsbewoners. De terugweg naar de Dolce Via fietsen we via de steil dalende D211 door – hoe kan het hier anders – een prachtig geaccidenteerd landschap.

Op naar de bron

Wie de bron wil bereiken, moet tegen de stroom opvaren. Varen doen we niet, wegens te weinig debiet in de Eyrieux, maar fietsen des te meer. Dus verkassen we stroomopwaarts naar Le Cheylard, een bedrijvig klein centrum in het hart van een groene vallei langs de Eyrieux. Rond en in Le Cheylard valt heel wat te beleven. Heb je nog wat spek met eieren over van je vorige tochten, dan is Le Rocher du Brion een mogelijk fietsdoel. Slechts zeven kilometer is deze enigmatische plek van de camping verwijderd. Het is duwen en zweten geblazen om het smalle, steile weggetje te veroveren om tot bij de kale knikker van de rots

te komen. Tussen de 11de en de 15de eeuw leefde op deze nu eenzame plek bezaaid met basaltrotsen, een kleine gemeenschap rond een kasteel. Enkele basalten muren zijn de stille getuigen van dit sinds lang uitgedoofde leven. Wat overblijft is een bijzondere plaats met een onbegrensd uitzicht waar alleen de wind de grassen en bloemen nederig het kleurrijke hoofd doet buigen. Toch vertellen de smalle paden nog altijd het verhaal van de generaties die hier hebben gewoegd. Een plek om te mijmeren ...

Een juweel van een ruïne

Aan de overzijde van de Eyrieux waken dan weer de verweerde muren van het arendsnest van Rochebonne op een steile rotspunt. Rochebonne overleefde de godsdienstoorlogen uit de 17de eeuw niet. Alleen het grandioze uitzicht op de diepe vallei kwam ongeschonden uit de oorlogen. Wil je het allemaal wat kalmer aandoen – wat met de warmte heel begrijpelijk is – dan kan je enige verfrissing zoeken in La Maison du Bijou in het centrum van Le Cheylard, waar je wat



ALS EEN EENZAME WACHTER
DOMINEERT DE RUÏNE VAN
HET KASTEEL ROCHEBONNE
DE VALLEI VAN DE EYRIEUX.



DE DOLCE VIA VERRAST FIETSERS EN WANDELAARS MET PRACHTIGE UITZICHTEN.

kan opsteken van juwelen vervaardigen, een van de hoofdactiviteiten van de vallei. In een naburig wetenschapsmuseum L'Arche des Métiers verneem je dan weer hoe belangrijk de kracht van het water van de Eyrieux was voor de fabrieken in de pre-elektrische tijd.

In Le Cheylard splitst de Dolce Via. Volg je de Eyrieux, dan bereik je na 24 km het eindpunt Saint-Agrève. De andere tak volgt deels het bergstroompje la Sumène en brengt je feilloos 20 km verder tot in Lamastre. De route naar Saint-Agrève vraagt enige inspanning omdat er op bepaalde plaatsen een stijging van drie tot vier procent moet overwonnen worden. Op een wegdek waar iets te kwistig gestrooide grove kiezel enige stuurvaardigheid vergt, valt dit niet altijd



mee. Hoe dichterbij Saint-Agrève nadert, des te dichterbij wordt de begroeiing en de vallei verandert stilaan in een zee van groen. Van het stadje zelf zal wellicht niemand wild enthousiast worden. Je zal eerder een truitje meer aantrekken op die hoogte van boven de 1.000 meter.

Om het af te leren, rijden we nog een laatste maal de 20 km tot in Lamastre alvorens het Dolce Via-stof van onze fietsen te vegen. Samen met dat stof vervaagt een aangename kennismaking met een prachtige route tot een zoveelste herinnering. Δ

1 Meesterlijk geschilderd! Enkel het oude wasbekken van Saint-Pierre-ville is echt. De rest zijn beschilderde muren.

2 Op de kronkelende D269 moet je vooral langzaam fietsen en genieten van de stilte en van het mooie landschap. **3** De middeleeuwse bewoners van le Rocher du Brion versterkten hun hooggelegen woonplaats met natuurlijk gevormde basalt kegels. **4** File op de D269: het smalle baantje kan al het verkeer niet meer slikken.



KAMPEREN

BEZOCHTE CAMPINGS

Camping Les Acacias ★★★

190 route de Lamastre
F-07300 Tournon-sur-Rhône
T +33 4 75 08 83 90
gps: N 45°3'57", O 4°47'41"
www.acacias-camping.com
open: van 1 april tot 30 september

Rustige familiecamping grenzend aan de rivier Doux. Schaduwwrijke, ruime plaatsen. Gratis zwembad met peuterbad. Dagelijks goed onderhouden sanitair. Restaurant met afhaalmaaltijden open tijdens het hoogseizoen. Speeltuin, minigolf en wandelmogelijkheden vanaf het terrein. Kinderen zullen veel plezier beleven met zwemmen en ravotten in het ondiepe water van de Doux. Een minpuntje: het verkeer op de nabijgelegen drukke weg zorgt ervoor dat er 'onrust' in de lucht hangt... Het centrum van Tournon met winkels en restaurants bevindt zich op 2 km. Het station van waaruit de Mastrou uit ons verhaal vertrekt, ligt op zowat anderhalve km.

Camping Le Mas de Champel ★★★★★

135 La Dolce Via
F-07360 Les Ollières-sur-Eyrieux
T +33 4 75 66 23 23
gps: N 44°48'26", O 4°36'54"
www.masdechampel.com
open: van half april tot half september

Vooraleer op camping Le Mas de Champel aan te komen, dien je eerst enkele honderden meters op de Dolce Via te rijden. Via een steil dalend weggetje bereik je het terrein gelegen aan de Eyrieux-rivier. Een vijftigtal ruime plaatsen, waarvan slechts enkele volledig beschaduwde. 60 chalets te huur. Mooi uitzicht over het geaccidenteerde land. Groot zwembad en kinderbad. Wellnessruimte met bubbelbad en sauna. Restaurant met panoramaterras waar je kan genieten van lekkere maaltijden.

Camping du Cheylard-sur-Eyrieux ★★

RD120 Le Vialon
F-07160 Le Cheylard
T +33 6 16 26 65 68
gps: N 44°54'56.8", O 4°25'8.5"
www.campingducheylard.com
open: van begin april tot eind oktober

Terrein gelegen aan de Eyrieux, via een steil afdalende toegangsweg te bereiken. 40 ruime, grotendeels beschaduwde plaatsen. Bungalows en tenten te huur. Bij de camping nodigt een waterpartij gevormd door gedeeltelijke afdamming van de rivier uit tot zwemmen. Speeltuin. Tijdens ons verblijf merkten we dat het sanitair best blij zou geweest zijn met een regelmatige schoonmaakbeurt. De Dolce Via is vanaf de camping gemakkelijk te bereiken. Rustig gelegen op 2 km van het stadscentrum. Supermarkten op 4 km.

MOTORHOMEPLAATSEN

Parking Pont de Tain

place Pradon
F-07270 Lamastre
gps: N 44°59'12", O 4°34'48"
open: hele jaar
water, lozen, oplaadpunt tegen betaling.
Grote, stoffige parking zonder schaduw en zonder voorzieningen, in de buurt van het station waar de historische trein arriveert.

Accueil camping-car communale

Place des Cévennes
F-07320 Saint-Agrève
gps: N 45°0'37.7", O 4°23'34.5"
open: van april tot november
Grote parking in het centrum van het stadje, volledig verhard en zonder enige schaduw. Jetons voor water en stroom zijn te verkrijgen bij het toeristisch bureau.